

Balladen om Romeo medicinare och Julia kirurg

Text, musik: Henrik Widegren

Romeo, han var en snäll och
blyg hematolog
Som brydde sig om blodet i
allas blodomlopp
Han älska sina blodkroppar och
hata anemi
Men saknade en puls och
beröring av en kropp

Julia, en thoraxkirurg, som
hade allt
Hon laga andras hjärtan på lö-
öpande band
Men i hennes bröst var det tomt
och det var kallt
För hennes eget hjärta kom jämt
i andra hand

Sent en natt på intensivens låg
en gammal präst
Med multiorgansvikt och gick
emot sin död
Romeo gav blod och Julia la ett
drän
Prästen sjönk till botten men
amors pilar flög

Romeo och Julia
Medicin och kirurgi
Oddsens höga
Men kärleken är fri

Romeo och Julia fick kärlekens
symptom
Muntorrhet och hjärtklappning
och tremor och eksem
Och detta ville ingen av dem
bli botade ifrån
Men trots att de var lyckliga
så fanns det ett problem

För Romeos kollegor sa: "Är hon
nått för dig?
Hon är en simpel snickare. En
fältskär. En plebej!
Hon vet inte hur man utreder en
anemi
Eller uremi. Välj nån som är
som vi"

Och Julias kollegor sa: "Vad
fasen har du gjort!?
Han är en medicinare. Han
känner empati
Han tänker hela tiden. Och
ingenting går fort

Har inga gröna kläder. Glöm din
fantasi!"

Refräng

En fredag lunch i lasarettets
matsal blev det bråk
Kirurg mot medicin. Alla andra
flydde ut
Romeo försökte skilja
slagskämparna åt
Men råka sticka gaffeln i
chefkirurgens buk
*Det gjorde jätteont. Och han
dog*

Och Romeo han flydde ner i
nedre kulverten
Och Julia hon sjukskrev sig i
tårar för sin vän
Utan sin Romeo var hennes liv
förbi
Så hon gick till professorn i
farmakologi

Han gav henne ett piller så hon
verkade va död
Och Romeo hörde ryktet och
sprang till hennes sal
Hon var så blek och fager men
han hade inget val
Han tog hennes skalpell och
hans vita rock blev röd

Då vakna hon och såg sin
älskade sjunka ihop
Höll händerna för munnen och
kvävde ett rop
Hon sa... *Åh, du ska alltid
överreagera! Känn inte efter så
jäkla mycket hela tiden.
Typiskt medicinare.*

Tog nål och tråd och lappa sen
ihop sin kära vän
Men efter detta blev dom aldrig
älskare igen.

Refräng