

## Balladen om stjärnkirurgen Paolo Macchiarini

*Text/Musik: Henrik Widegren*

Mina kloka damer  
Och mina vackra herrar  
Nu vill jag er förtälja  
En visa som förfärad  
Den har en dödlig utgång  
Den har adrenalin i  
Den om stjärnkirurgen  
Paolo Macchiarini

I nådens år 2010  
Kungen hette Karl  
La Karolinska ut en  
Platsannons i en journal  
En känd kirurg fick jobbet  
Håll upp champagnevin i  
Glaset! Och dom skåla  
För Paolo Macchiarini

Han skulle hjälpa sjuka  
Att få sin luftväg fri  
För när det gäller strupar  
Var det svårt med kirurgi  
Det fanns inga säkra,  
Fungerande modeller  
Så han tog en slang av plast  
Och doppa i stamceller

Men vissa kände tvekan  
för stamceller och plast  
Vad skulle ske ifall  
plasten inte växte fast?  
Men ingen sa emot  
För att inte verka pinig  
Så man nickade och bugade  
För Paolo Macchiarini

2011 uti Stockholm  
Var det premiär  
Alla höga herrar jublade  
Och ville vara där  
För Paolo var en djurvän  
Så trots sin kunskapsörst  
Börja han att testa  
På människor först

I fina tidningar beskrev  
Han det som en succé  
Och snart så opererades  
Patient två och tre  
Men se vid detta laget  
Var det ingen som förstod  
Varför första patienten  
Börja hosta blod

Näst i kö stod Julia,  
Ung och ganska frisk  
Han sa till henne att det inte  
Var nån större risk  
Hon hade man och barn  
Och blonda lockar som linguine  
Men hon la sig under kniven  
Hos Paolo Macchiarini

Så Paolo operera på  
Men för varje da  
Märktes att patienterna  
Inte mätte bra  
"Struparna är fina",  
Rapporterade Macchiarini  
Men struparna såg ut som en  
Ruttnande zucchini

En vacker dag tog fyra  
Doktorer tag i saken  
Och ropa plötsligt ut:  
"Kejsaren är naken!"  
Men ledningen sa: "Tyst och  
stopp!"  
Håll er på marken  
Ni har rotat i journaler  
Vi kan ge er sparken"

Men snart så kunde alla se  
Att plast fungera kasst  
Problemet var nu det:  
Det fanns ingen plan B  
Man kunde bara titta på  
När strupen inte dög  
Och patienten fick en lång  
Och plågsam död

Nu ligger fem i graven  
Och slutet blev som så  
Att Macchiarini sluta  
Och ledningen fick gå  
För det är inte lämpligt  
Att seriemord  
Sker i bra belysning  
På ett op-bord

Så, varför vill jag störa?  
Varför vill jag detta  
Tragiska och obehagliga  
för er berätta?  
Glöm aldrig visan  
Med usel medicin i  
Den om stjärnkirurgen  
Paolo Macchiarini