

## På savannen

*Text, musik: Henrik Widegren*

Darwin kom med sin teori  
Och ingenting blev längre som förut  
Evolutionen gjorde myteri  
När Charlie till slut kom ut  
Påven sa: Det är en synd  
Men bland forskare blev det en succé  
För från och med nu, när man fick ett fynd  
Kunde man alltid förklara det med:

Det var så det var på savannen  
Vi jagade och samlade små bär  
Och detta drev evolutionen  
Så våra gener blev som dom är  
Det var hårda bud på savannen  
Och vi bodde där i hundra tusen år  
Och trycket gav selektionen  
Och det har lämnat sina spår

När du på jobbet känner press  
Och hur ditt blodtryck stiger  
Är det för att det är bra med stress  
Om du möter en hungrig tiger  
Pizza smakar jättegott  
För det är salt och fett  
Och det var bra för din kropp  
När du var mager som ett spett

Har du spring i benen och inte vill  
Lyssna på din fröken och sitta still  
Kan du säga till din lärare:  
Jag har gener för att vara jägare  
Och blir du kär i nån snygg är det bra  
För då får barnen bättre DNA  
Men blir du kär i en kantarell  
Beror det på att du är speciell

### *Refräng*

*Och vi kan förklara allt med savannen:  
Barn tycker om att öppna julklappar, för pappret påminner dem  
om prassliga löv från bananplantan, som hade mycket  
näringrika frukter.  
Vi tycker om att scrolla på våra smartphones, för att rörelsen  
med tummen är den samma som när vi puttade bort termiter från  
ett urtida bär.  
Vi gillar Bruce Springsteens vrål i Born To Run, för det får  
oss att tänka på gorillans signal för: Kom hit, jag har öppnat  
en kokosnöt.  
Vi gillar att lajka på Facebook för att tummen liknar en  
uppochnedvänd bröstvärta, och det får oss att tänka på  
modersmjölk, som är rik på näring och antikroppar*

### *Refräng*