

Välkommen till Lund

Text/Musik: Henrik Widegren

Välkommen till Lund
Stort men ändå litet
Ungt och lätt och nytt
Tungt och charmigt slitet
Stanna hela livet. Stanna för
en stund
För alla har en plats i Lund

Här kan du vara som du vill
Men gärna väldigt klok
Ha en åsikt och tyck till
Men referera alltid till en
bok
Kom som du är
Men dock ett litet tips:
Hellre tyg i många lager
Än mörk kostym och slips

Välkommen till Lund
Här är man tolerant
Du kan va professor
Du kan va kulturtant
Men har du inget studielån
Så flytta härifrån
Men alla har en plats i Lund

Ät vad du är sugen på
En Widerbergare till lunch?
Eller knake (utan bröd
såklart)
Och en vegetarisk punsch
Och när det är fest
Är det frack som du har på
Men har du ingen doktorshatt
Är det bäst att inte gå

Här bryr sig ingen om din
stil
Och dina varumärken
Men du ska ha en ryggsäck
Och märket ska va Kånken
Här spelar pengar ingen roll
Och inte släkt och klan
Men skaffa gärna ett chateau
I professorstan

Välkommen till Lund
Där nördarna är coola
På skyltar står det: Här är
bäst
Att gå i skola
Se dokumentärer
Och inte dokussåpor
Men alla har en plats i Lund

Här har vi många barn
Och bär dom som ett smycke
Och kör dom runt i stan
På en Christianiacykel
Och dom får sina glasögon
Tidigt i sitt liv
Helst redan på dagis, förlåt,
Föräldrakooperativ

Och ska det byggas något nytt
Kommer vi att överklaga
För allting nytt här i Lund
Ska kännas medeltida
Och här finns så mycket
pengar
att vår enda utväg
Är att gräva upp vår stad
Och bygga spårväg

Välkommen till Lund
Här sjunger vi i stämmor
Vi spelar inte fotboll
Men vinner alla Vi i femmor
Var som jätten Finn
så kommer du att passa in
För alla har en plats i Lund